

## Iraanse Gemert-Bakelnaren dragen bij aan bewustwordingsactie Amnesty **'Vrijheid is voor alles en iedereen beter'**

**GEMERT-BAKEL** – De lokale Amnesty-afdeling is in gesprek geraakt met twee in Gemert-Bakel wonende Iraniërs. Hun beider ouders verlieten al lange tijd geleden Iran en namen hun kinderen mee naar Canada. Inmiddels wonen Mehrdad en Yasamin (in verband met hun veiligheid zijn andere namen gebruikt) in Nederland en kijken met verbazing en afschuw naar wat er in hun vaderland gebeurt.

*Door Simon van Wetten*  
De Amnesty-groep in onze gemeente beraadt zich over het organiseren van een actie en informeert zich op diverse manieren over de toestand in het land dat eeuwenlang Perzië heette en destijds een welvarende en gerespecteerde samenleving vormde. Mehrdad en

Yasamin kunnen heel goed uitleggen wat de voorgeschiedenis van hun vaderland is en hoe alles veranderde. Zij vertellen: "Vijfhonderd jaar geleden richtte het Perzische rijk zich na lange Arabische overheersing weer op. De Ottomanen beschouwden zich als leider van de regio. Een belangrijk gegeven in die regio was en is nog steeds het verschil tussen soennieten en sjiëten. Deze laatste richting in het geloof overheerst in Irak, Syrië, Libanon, Jemen en Iran. Het verschil tussen deze twee opvattingen over het ware geloof hebben uiteindelijk geleid tot destabilisatie. Het is in de ogen van het islamitisch regime in Iran misschien meer een ideologie dan een religie. Als dan ook nog de grootmachten van deze wereld zich ermee gaan bemoeien... Zo was begin jaren zestig in de ogen van de Verenigde Staten de toen-



**Personen om persoonlijke veiligheidsredenen onherkenbaar gemaakt**

malige premier van Iran, Mohammed Mossadegh, te links. En hoewel het achteraf zeker door de V.S. betreurd werd, is toen de weg vrijgemaakt voor de 1979-revolutie onder leiding van Khomeiny. In die dagen werden aanhangers van de sjah massaal geëxecuteerd, maar ook de helpers van Khomeiny waren hun leven niet altijd zeker; hij trouwde namelijk niemand. Vrouwenrechten verdwenen, de sharia (de islamitische wet) werd ingevoerd en de Revolutionaire Garde werd opgericht. Sindsdien gaat het om de bescherming van de ideologie en niet meer om het welzijn en de bescherming van de Iranese bevolking. Angst en terreur, de eliminatie van iedereen die in de weg staat. De lange arm van de Garde reikt ver, óók in het buitenland. Denk aan de oorlog met Irak, denk aan wat er in Syrië is gebeurd

en aan al die andere spanningen in het Midden-Oosten."

Een korte en bondige geschiedenisles. En nu, Mehrdad en Yasamin? "Wij zijn overtuigd van de komst van de vrijheid, maar daar zal helaas een hoge prijs voor betaald moeten worden. Er is momenteel een 'overall-movement' aan de gang, waarin ook Amnesty International een belangrijke rol kan spelen. Overal in de wereld wordt met grote regelmaat gedemonstreerd tegen het bewind in Teheran. Dit keer geeft het Iranese volk niet op! En er is hulp. De V.N. heeft een grootscheeps onderzoek naar de toestand in Iran aangekondigd, en deze week stemt het Europees Parlement over een motie om de Revolutionaire Garde als terroristisch te bestemmen. Ook is er een online-petitie in de G7-landen

die al meer dan een miljoen keer is getekend en die oproept om ambassadeurs van Iran terug te sturen naar Teheran. Amnesty kan helpen om iedereen van de huidige situatie bewust te maken. Vrijheid in ons vaderland zou voor alles en iedereen beter zijn: minder vluchtelingstromen, grotere kans op de beëindiging van de oorlog in Oekraïne, een meer open toegang tot olie en gas, meer kans op vrede tussen Israël en de Palestijnen." Trots tonen Mehrdad en Yasamin een schaalmodel van het Azadi-monument in Teheran. In het echt is het marmeren gebouw 45 meter hoog. "Het is het symbool van de revolutie en – straks – van de vrijheid."

Op de website van Amnesty Gemert-Bakel komt ook meer informatie over de situatie in Iran: [gemert-bakel.amnesty.nl](https://www.amnesty.nl)